

Groetjes uit New York!
Floortje Beune

Op 13 augustus ben ik verhuisd naar New York, om precies te zijn naar het Saint Thomas Aquinas College in Sparkill. Dit is een half uurtje met de trein van Manhattan. Ik heb van mijn zesde tot mijn achttiende met heel veel plezier gehockeyd bij MHC Weesp. Na het behalen van mijn middelbare school diploma dit voorjaar ben ik gaan doen wat ik altijd al wilde: studeren in Amerika en meemaken hoe het leven als student en atleet daar is.

Met mijn ouders en broertje ging ik deze zomer naar Amerika en na een week New York en Washington ging ik eindelijk naar mijn universiteit. Daar werd ik hartelijk ontvangen door mijn teamgenoten. We zitten met z'n 6-en in een dorm (2 kamers met 1 badkamer) en met 3 op een kamer. Ik zit met nog een ander Nederlands meisje en een meisje uit Zuid-Afrika. Tussen alle dorms zit de Cafeteria, waar alle studenten ontbijten, lunchen en avondeten.

De eerste twee weken was het "pre-season". Dit houdt in dat we nog geen school hadden en drie keer per dag trinden. Om 7 uur s'ochtends op het veld conditietraining, om half 10 sportschool en om 3 uur s'middags nog een hockeytraining. Ik vond dit best wel heftig na al twee maanden niet hebben gehockeyd, maar ik had me aan het sportschool schema gehouden dat we hadden gekregen ter voorbereiding dus ik was ready!



Na die twee weken begonnen de colleges. Mijn universiteit, is vrij klein: je loopt 200 meter uit je kamer en je bent op school. Ik studeer hier biologie en heb zo'n 15 uur les in de week. We trainen iedere middag en gaan twee keer per week ook nog naar de sportschool. In het begin was dit wel even wennen met de drukte, maar een Amerikaanse school bestaat een groot deel uit atleten dus het wordt goed begrepen als iets niet lukt. De studie zelf vind ik interessant en is te vergelijken met colleges thuis. Je hebt niet heel veel les en het is veel zelfstudie. Ik had verwacht dat ik het heel lastig zou vinden om de lessen te volgen in het Engels, maar dat valt enorm mee. Trainingen moeten we helaas missen als we op dat tijdstip les hebben, maar als we een wedstrijd hebben, dan gaan die zeker voor.

Het hockey seizoen is vrij kort, het duurt maar 3 maanden in het najaar. We hebben dan 2 competitiewedstrijden per week, altijd door de week, en spelen tegen andere universiteiten. Daarna heb je een maand kerstvakantie. Vaak gaan de internationale atleten naar huis en in de lente bereiden we ons voor op het volgende seizoen en trainen we iets minder, maar staan we meer in de sportschool.



De dag waarop we een wedstrijd hebben ("Gameday") wordt enorm serieus genomen. Meestal gaan de hockeyers met blessures naar de trainers/fysio op school die je optapen, je masseren of je spieren opwarmen. Dan gaan we naar het veld en voor de wedstrijd heb je de line up waarbij iedereen die in het veld staat die wedstrijd wordt aangekondigd waarbij je even naar voren stapt en naar het publiek zwaait. Vervolgens wordt het volkslied gezongen en gaat de wedstrijd van start. Als freshman (1e jaars) had ik niet verwacht veel te spelen aangezien het team uit 25 meiden bestaat, maar bij ons staan alle internationals gelukkig in de basis en speel ik als freshman elke wedstrijd volledig. Tijdens de wedstrijd hebben we ballenmeisjes, waardoor het spel veel sneller gaat en is er een fotograaf die actiefoto's van iedereen maakt. Ook zit er iemand bij de wedstrijdtafel die de goals omroept en wordt elke wedstrijd live uitgezonden met een commentator die vertelt wat er gebeurt. Op deze manier kunnen mijn ouders en vrienden vanuit huis de wedstrijden live volgen.

Vaak supportten we ook de andere teams. Dat vind ik heel leuk, omdat er hier hele andere sporten zijn dan thuis. Hier is hockey en voetbal best klein en draait het vooral om American Football, baseball, lacrosse, basketbal en ijshockey. Bij deze sporten vind ik het dan helemaal leuk om te kijken.

We zijn bijna elke zondag vrij en dan hebben we tijd om de buurt te ontdekken en leuke dingen te doen. Manhattan ligt dus op een half uurtje van ons vandaan, dus het is supermakkelijk om even een dagje op en neer te gaan. In de stad gaan we dan lekker shoppen, een middagje in Central Park picknicken of naar Times Square. Er zijn genoeg dingen om te doen. Verder ben ik naar een professionele baseball wedstrijd geweest van de Yankees en worden er door school veel tripjes georganiseerd. Door hockey zie je ook veel. Zo spelen we morgen in Vermont, wat 6 uur rijden is met de bus. We slapen dan in een hotel de nacht ervoor en gaan een beetje de buurt ontdekken. In mijn team zit verder nog iemand uit Spanje, twee meiden uit Zuid-Afrika en wij zijn met vier uit Nederland. Deze zomer hebben we allemaal al plannen om elkaar op te zoeken dus dat is heel gezellig. Ik heb het hier echt enorm naar mijn zin en raad het iedereen aan!

